



Friedensstimme

Een nieuwe morgen gloort!

Programmaboekje Ontmoetingsdag

1 oktober 2022
Veluwehal, Barneveld
10.30 tot 15.30 uur

Geachte bezoeker,

Wij heten u/jou hartelijk welkom op onze Ontmoetingsdag hier in Barneveld! Fijn dat u/jij er bent en dat we deze dag uit Gods hand mogen ontvangen.

Koor en Orkest

Tijdens deze dag zal een samengesteld koor en orkest uit Schloß Holte (Duitsland) liederen ten gehore brengen. De titels van de muzikale bijdragen en van de liederen die zij ten gehore brengen, zullen op het scherm worden getoond. We zijn dankbaar voor de jarenlange, hartelijke samenwerking met onze broeders en vrienden van Friedensstimme Duitsland.

Als sprekers voor deze dag hebben we twee broeders uitgenodigd.

Oleg Ljoebitsj

Oleg Ljoebitsj werkt als evangelist/gemeenteleider in het hoge noorden van Siberië, Rusland, in het district Tajmyr. Het gebied waar hij werkt wordt gekenmerkt door extreme koude en donkerheid in de winter. Tajmyr ligt voor het grootste deel boven de poolcirkel. Ook daar wonen mensen, veelal inheemse rendierhouders. Het is het werk van Oleg om hen op te zoeken en te vertellen over de Heiland, Die kwam om zondaren zalig te maken. Hij maakt daarvoor lange, gevaarvolle tochten in deze barre omgeving van sneeuw en ijs. Daarnaast is Oleg leider van een gemeente in de stad Norilsk.

Ramazan Alimov

Ramazan Alimov werkt als evangelist/gemeenteleider in het zuiden van het enorm grote land Kazachstan, in het district Turkistan. Kazachstan is een land dat een plaats heeft op de ranglijst christenvervolging. Het gebied waar hij werkt, wordt gekenmerkt door extreme hitte in de zomer. Er wonen vele mensen die onbekend zijn met het Evangelie. Ramazan trekt eropuit en zoekt hen op om de blijde Boodschap van redding voor zondaren met hen te delen. Hij mag vrucht zien op zijn arbeid. Daarnaast geeft Ramazan leiding aan een kleine gemeente in de stad Turkistan. Hij hoopt te vertellen over zijn werk en zal ook van alles laten zien. Ramazan Alimov wordt vergezeld door zijn vrouw Marianna.

Mededelingen:

-  Voor kinderen van 0-4 jaar is er zowel tijdens het ochtend- als het middagprogramma crèche.
-  In de middag zijn er tijdens het hoofdprogramma programmaonderdelen speciaal gericht op kinderen.
-  Tijdens de lunchpauze kunt u uw zelf meegebrachte lunch nuttigen, ook kunt u koffie/thee, lunch, e.d. kopen in het restaurant. In de grote zaal is een soepstand waar u borsj kunt kopen.
-  Er is een onbewaakte garderobe aanwezig.

Voorprogramma

Instrumentaal

Froh und mutig

Koor

O komme bald

Ochtendprogramma

Welkom en gebed

Door Geert-Jan Noorman, directeur

Samenzang

Psalm 130 vers 3

Ik blijf den HEER verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord;
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den HEER,
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?

Opening

Door ds. A. van der Zwan, voorzitter
'Een nieuwe morgen gloort.'

Samenzang

Psalm 130 vers 4

Hoopt op den HEER, gij vromen;
Is Israël in nood,
Er zal verlossing komen;
Zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt, op hun gebeden,
Gans Israël eens vrij
Van ongerechtigheden;
Zo doe Hij ook aan mij.

Instrumentaal

Ich bin ja nur ein Gast (met gitaarsolo)

Koor

Einst strahlt ewiges

Getuigenis

Broeder Oleg Ljoebitsj

Video: Tajmyr

Een impressie van het werkgebied van broeder Ljoebitsj

Boekpresentatie

Hij kent mijn weg. Biografie Oleg Ljoebitsj
Door Wim Maris, bestuurslid

Instrumentaal

Ich darf bei Ihm sein

Koor

O Jesus, mein Erlöser (in het Russisch), mannenkoor

Collecteaankondiging

Door Jaap Wieman, penningmeester

De collecte is bestemd voor de aankoop van een gebedshuis in Kungrad, Karakalpakïë. U kunt uw contante bijdrage of ingevulde machtigingskaart in de collecte-emmer deponeren, of gebruikmaken van de QR-code. (Wilt u in dat laatste geval wel even de collecte-emmer verder doorgeven als deze bij u langskomt.)

QR-code:



Samenzang met koor/orkest

'Als g' in nood gezeten'

1. Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood, 's Heeren trouw is groot,
en op 't nacht' lijk duister, volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, uw toeverlaat.
2. God blijft voor u zorgen; goed is de Heer,
en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.
Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper, is de nood toch niet.
Wat ons ontviele, Redder in nood,
Red slechts onze ziele, uit zond' en dood.

Gebed voor het werkgebied en voor de maaltijd

Door Geert-Jan Noorman, directeur

Instrumentaal

Ich will loben den Herrn allezeit

Mededelingen pauze:

-  Wanneer u kinderen naar de crèche hebt gebracht, vragen wij u vriendelijk deze op te halen tijdens de pauze.
-  Nieuwe uitgaven: Oleg Ljoebitsj en Waldemar Keller (zie pagina 7).
-  Met Kerst zal er deze keer geen leatuuractie zijn, maar een bemoedigingsactie waarbij er post naar evangelisten wordt gestuurd. Vandaag is het mogelijk om bij de stand van Friedensstimme setjes kaarten te verkrijgen die u kunt versturen.
-  Ook kunt u een bezoek brengen aan het evangelistenbord. Daar kunt u de plaatsen zien waar onze evangelisten werken. U kunt een evangelist uitkiezen om te bemoedigen door middel van een kaart. Dit wordt door hen bijzonder gewaardeerd. Het evangelistenbord vindt u achterin de zaal, in het midden.
-  Neem ook een kijkje bij de opstelling van traditionele muziekinstrumenten in deze zaal.
-  Aan het einde van de pauze, om 13.10 uur is het mogelijk om mee te zingen met de liederen die voorin de grote zaal rond het orgel worden gezongen.
-  Wilt u/wil jij uiterlijk om 13.15 uur uw/jouw plaats weer innemen in de zaal?
-  Jongerenkoor 'Een nieuw lied' (zie flyer). Vandaag met een stand aanwezig.

UITGAVEN

Vandaag worden twee nieuwe uitgaven gepresenteerd.



Waldemar Keller, een leven in de schaduw van Gods hand (alleen vandaag gratis) In zware tijden van gevangenschap herinnerde Waldemar Keller zich wat hij eens aan de Heere beloofd had: om zijn leven aan de Heere te geven, op welke plaats dan ook, en alles te doorleven wat Hem goed dacht. De Heilige Geest bracht hem deze belofte in herinnering toen het lijden bijna niet meer te dragen was. Een bron van vreugde brak open. Vanaf dat moment kon hij met nieuwe kracht de beproevingen doorstaan.



Hij kent mijn weg, biografie van Oleg Ljoebitsj (€ 5,-) Wat mag gehoorzaamheid aan God kosten? In de afgelopen vijftientig jaar waarin evangelist Oleg Ljoebitsj zijn God diende in Tajmyr, is die vraag nooit in zijn hart opgekomen. Waar God hem riep, ging hij. Ook al bracht dat hem de helft van zijn leven in de meest barre omstandigheden, hij ging op zoek naar mensen die het Evangelie nodig hebben. Oleg woont met zijn grote gezin in Norilsk, een zeer vervuilde stad boven de poolcirkel in Siberië.

Middagprogramma

Welkom en mededelingen

Door Lianne Weerheim, bureaucoördinator

Opening

Door ds. P. den Ouden

'Wij willen graag Jezus zien.'

Samenzang

Psalm 22 vers 14

Erlang gedenkt hieraan het wereldrond;
Haast wendt het zich tot God met hart en mond;
En, waar men ooit de wildste volken vond,
Zal God ontvangen
Aanbidding, eer en dankb're lofgezangen.
Want Hij regeert,
En zal Zijn almacht tonen;
Hij heerst, zover de blindste heid'nen wonen,
Tot Hem bekeerd.

Instrumentaal

Lang lebt ich in Stolz (met solozang)

Koor

O wie gerne will ich sehen

Getuigenis

Broeder Ramazan Alimov

Video: Centraal-Azië

Een impressie van het werkgebied van broeder Alimov

Kindermoment

Alle kinderen mogen naar voren komen en voorin de zaal gaan zitten.

Kinderverhaal

'Code Rood en toch veilig!'

Door Ada Schouten, bestuurslid

Aanleren kinderlied

'Ben je veilig?'

Tekst: N. van den Bosch

Muziek: A.M. Brouwer-Karels

Zetting: J.C. Karels

1. Ben je veilig waar je gaat en waar je staat?
Ben je veilig in je huis en ook op straat?
Veilig ben je overal, zelfs ook midden in de nacht,
als je al je hulp alleen van God verwacht!
2. Ben je veilig in een wereld vol verdriet?
Ben je veilig in gevaar, al zie je 't niet?
Veilig ben je dan alleen, als je rust bij Jezus vindt,
als je schuilen mag bij Hem en wordt Zijn kind.

Boekpresentatie

Waldemar Keller, een leven in de schaduw van Gods hand

Door Atty van den Bos, bestuurslid

Instrumentaal/Koor/Collecte

Instrumentaal

Wie der Hirsch nach dem Wasser

Koor

Bald erscheint jener Tag (in het Russisch)

Collecte

De collecte is bestemd voor de aankoop van een gebedshuis in Kungrad, Karakalpakië. U kunt uw contante bijdrage of ingevulde machtigingskaart in de collecte-emmer deponeren, of gebruikmaken van de QR-code. (U wordt vriendelijk verzocht in dat laatste geval wel even de collecte-emmer verder door te geven als deze bij u langskomt.)

QR-code:



Dankwoord en mededelingen

Door Geert-Jan Noorman, directeur

Bemoediging en gebed

Door ds. P. den Ouden

Samenzang met koor

'Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning' (tekst gebaseerd op Psalm 103)

Wij zingen dit lied, indien mogelijk, staande

1. Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning,
breng uw schatting aan Zijn voet.
Die mij door Zijn gunstbetoning
heil, vergeving smaken doet!
Halleluja, halleluja,
prijs de Koning, 't eeuwig goed.
2. Prijs Hem, Die in bange tijden
onze vaad'ren uitkomst gaf.
Prijs Hem, Die ook ons wil leiden,
snel tot hulp en traag tot straf!
Halleluja, halleluja,
d' eeuwen door tot steun en staf.
3. Eng'len, helpt ons Hem t' aanbidden,
gij, die ziet Zijn aangezicht.
Zonnen, sterren, buigt te midden
van al 't schepsel, in Zijn licht!
Halleluja, halleluja,
Hem, genadig in 't gericht.

Instrumentaal

Der Freund, dem keiner gleich

Mededelingen

-  Hartelijk dank voor uw aanwezigheid! Wilt u dit programmaboekje mee naar huis nemen en vergeet u ook uw spullen niet?
-  Voor alle kinderen is er bij de uitgang een verrassing.
-  Om alvast in uw agenda te zetten: D.V. 7 oktober 2023, Ontmoetingsdag in Barneveld

Voorlichting

Wilt u in uw gemeente, op school of tijdens een verenigingsavond meer horen over het werk van Friedensstimme? Nodig dan een voorlichter uit! Hij/zij komt graag bij u langs.

Bemoedigingsactie Kerst 2022

In overleg met onze contactpersonen in het Oosten hebben we helaas moeten besluiten om geen Bijbel- of leatuurpakketten naar het werkgebied te sturen. Er is nog steeds een grote kans dat deze niet aankomen. In plaats van het sturen van pakketten willen we u graag de mogelijkheid bieden om uw broeders en zusters persoonlijk te bemoedigen. In de periode van 1 november t/m 1 december 2022 kunt u meedoen met onze Kerstgroetactie. We houden u op de hoogte via Friedensstimme Contact en onze website hoe u met deze bemoedigingsactie mee kunt doen.

Evaluatiepunten:

Wanneer u tips, aanvullingen, evaluatiepunten hebt over de Ontmoetingsdag, vernemen wij die graag via: info@friedensstimme.nl



Friedensstimme

Postbus 15
2800 AA Gouda
tel.: 0182 538 544

www.friedensstimme.nl
info@friedensstimme.nl

ING: NL26 INGB 0004 1323 34
RABO: NL23 RABO 0322 4325 88